

ERASMUS 2021

Το φετινό Erasmus ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα. Κανονικά θα έπρεπε να πάμε και να τους παρουσιάσουμε στην χώρα τους αυτά που έχουμε κάνει. Λόγο κορονοϊού όμως έπρεπε να μείνουμε εδώ, θα ήταν ωραίο ωραία άλλα ήταν πολύ όμορφα και έτσι!!!

Πηγαίναμε στην αίθουσα της μουσικής, παίζαμε δύο τραγούδια στο μεταλόφωνο και κάποια παιδιά έπαιζαν ένα κομμάτι ή τραγούδι στο μουσικό όργανο τους!!!

Η κυρία των αγγλικών, ,ας έδειξε κάποιες λέξεις που αφορούν το πρόγραμμα για να μπορέσουμε να τους μιλήσουμε πιο εύκολα. Μαζευόμασταν σε μια τάξη με τις σημειώσεις στο χέρι άλλα δεν νομίζω να τις χρησιμοποιήσαμε και πολύ. Γνωρίσαμε παιδιά από άλλες χώρες όπως και δασκάλους, όπου όλοι τους ήταν πολύ ευγενικοί και καλοί, με πολύ καλή διάθεση. Μας έδειξαν την χώρα τους, την μουσική τον πολιτισμό και πολλά άλλα πράγματα για αυτούς. Μάλιστα την τελευταία μέρα ήταν η σειρά μας να τους δείξουμε για την χώρα μας μέσα σε ένα βίντεο.

Όταν τελείωσε τα παιδιά έπαιζαν τα κομμάτια και όλοι τους ήταν καταπληκτικοί!!!!!!!!!!!!

Πιστεύω είναι μια υπέροχη εμπειρία γιατί μέσα από αυτό το πέρασα με τους φίλους μου και θα το θυμάμαι για πάντα!!!!!!!!!!!!

Γεωργία Μ.

ERASMUS +

Γεια σας είμαι ο Αποστόλης και είμαι 12 χρονών και φέτος πήρα για πρώτη φορά μέρος σε πρόγραμμα Erasmus: Recovering roots to grow branches.

Την πρώτη ημέρα στο πρόγραμμα ήμουν πολύ αγχωμένος. Στην αρχή ένιωθα άβολα και μπέρδεψα τα λόγια μου. Αλλά αφού μιλήσαμε με τα παιδιά από τις άλλες χώρες ανακουφίσθηκα. Στη συνέχεια μου άρεσε ακόμη περισσότερο. Την επόμενη μέρα μάθαμε για τον πολιτισμό των άλλων χωρών. Κατάλαβα ότι τα Αγγλικά είναι απαραίτητο εφόδιο για όλους μας μιας και είναι η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας.

Στην τελευταία τηλεδιάσκεψη παίξαμε με τα μεταλλόφωνα μας μερικά τραγούδια και ακούσαμε κομμάτια από τις άλλες χώρες. Η Μουσική μας φέρνει πιο κοντά.

Ήταν μια ωραία εμπειρία που θα θυμάμαι όταν μεγαλώσω και αν μπορούσα θα ξαναέπαιρνα μέρος τώρα πια με περισσότερη άνεση.

Το φετινό πρόγραμμα ERASMUS πραγματοποιήθηκε διαφορετικά από τις προηγούμενες χρονιές, λόγω ενός κολλητικού ιού. Δυστυχώς δεν επιτρεπόταν κανένας να επισκεφτεί μια χώρα του εξωτερικού, αλλά και καμία περιοχή της ίδιας της χώρας. Όμως αυτό, δεν στάθηκε τροχοπέδη στους εκπαιδευτικούς και στον διευθυντή του σχολείου μας, όπως και των άλλων χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, να οργανώσουν κάτι.

Για αυτό τον λόγο το ιδανικότερο που μπορούσαν να κάνουν ήταν ορισμένες τηλεδιασκέψεις που θα γινόντουσαν την ώρα του μαθήματος. Αυτές οι τηλεδιασκέψεις άρχισαν από την Τρίτη και τελείωσαν την Πέμπτη σε διάφορες ώρες των μαθημάτων του σχολείου μας και διαρκούσαν ξεχωριστά μια σχεδόν ώρα.

Την πρώτη μέρα αυτό που κάναμε ήταν να γνωριστούμε με τα υπόλοιπα παιδιά των χωρών, μιλώντας ένα-ένα παιδί ξεχωριστά για τον εαυτό του. Έπειτα ακολούθησαν αρκετά βίντεο από κάθε χώρα, στη συνέχεια μιλήσαμε για αυτόν τον κολλητικό ιό, τα αποτελέσματα, τις συνέπειες που δημιουργήσε και ακόμη είπαμε τα συναισθήματα μας.

Την δεύτερη μέρα ακολούθησαν ξανά διάφορα τραγούδια, βίντεο και πολλές συζητήσεις. Όμως, η τελευταία μέρα ήταν η πιο συναρπαστική για εμένα, καθώς ετοιμάσαμε δύο τραγούδια στο μεταλλόφωνο, ένα βίντεο που εκπροσώπησε την Ελλάδα και ιδιαίτερα τον Βόλο, διότι εκεί βρισκόταν το σχολείο και τέλος τέσσερις μαθητές έπαιξαν τα τραγούδια που είχαν ετοιμάσει.

Όλες οι τηλεδιασκέψεις απτόταν του ζητήματος με την επικοινωνία μας με τα παιδιά ξένων χωρών, αλλά και την γνώμη μας για αυτό που συμβαίνει τώρα στη ζωή μας. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ώρα του μαθήματος, όπως προβλήματα με τον ήχο, αρκετές φωνές και απώλεια διαδικτύου, όλα κύλησαν ομαλά. Όλο αυτό για εμένα ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία και θα το έκανα ευχαρίστως ξανά και ξανά.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚ.

Πρόγραμμα Erasmus στο σχολείο

Αυτή την εβδομάδα είχαμε ένα πρόγραμμα που αποκαλείται Erasmus. Κάναμε τηλεδιασκέψεις με άλλες χώρες και μοιραζόμασταν παρουσιάσεις δυστυχώς εμείς δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε μια γραπτή παρουσίαση άλλα τους μιλήσαμε για την καραντίνα στην Ελλάδα πως περάσαμε και τα μέτρα τις καραντίνας μας.

Οι μερικές άλλες χώρες είχαν κι αυτές μουσικές παρουσιάσεις όπως εμείς, είχαμε ετοιμάσει δυο τραγούδια και μερικά παιδιά που έπαιζαν μουσικά όργανα τα έφεραν στο σχολείο και έπαιζαν κάποια τραγούδια. Για να παρουσιάσουμε την χώρα μας είχαμε ετοιμάσει ένα βίντεο που έδειχνε τα αξιοθέατα της Ελλάδας τα μεγάλα και γνωστά αρχαία χτίσματα και για να τελειώσουμε την παρουσίαση μας, παρουσιάσαμε την πόλη μας τον Βόλο δείξαμε ένα βίντεο που παρουσιάζαμε τα αξιοθέατα της τις εκκλησίες τα μεγάλα πάρκα και το λιμάνι μας.

Και έτσι πέρασε αυτό το πρόγραμμα.

Μιχάλης Π.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS “RECOVERING ROOTS TO GROW BRANCHES”

Με το πρόγραμμα Erasmus “Recovering roots to grow branches” από τις 11/5 έως 13/5 πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις με τα σχολεία του προγράμματος. Την πρώτη μέρα συστηθήκαμε με τα παιδιά των άλλων χωρών και μιλήσαμε για τις συνέπειες του κορωνοϊού στη ζωή μας. Επίσης τα παιδιά της Πορτογαλίας μας έπαιξαν ένα τραγούδι με φλάουτο και πιάνο ενώ οι Ιταλοί ένα άλλο τραγούδι με πιάνο και κιθάρα. Μετά μια δασκάλα από την Πορτογαλία μας έδειξε ένα μουσικοκινητικό παιχνίδι.

Την δεύτερη μέρα είδαμε κάποιες παρουσιάσεις και μάθαμε αρκετά ιστορικά μνημεία της Πορτογαλίας και μια οργάνωση που βοηθάει τους ανθρώπους (SAMP).

Η τρίτη και τελευταία μέρα ήταν η καλύτερη. Κάναμε μια διαδικτυακή συναυλία που ήταν υπέροχη. Ξεκίνησε η Ιταλία δείχνοντας μας το σχολείο τους και παίζοντας κάποια τραγούδια. Δεύτερη ήμασταν εμείς! Δείξαμε ένα βίντεο με το σχολείο μας και μετά παίξαμε στο μεταλλόφωνο δυο παιδικά ελληνικά τραγούδια. Κάποια παιδιά έπαιξαν κάποια κλασσικά κομμάτια σε βιολί, αρμόνιο και κιθάρα. Μετά συνέχισαν και οι υπόλοιπες χώρες με τον ίδιο τρόπο.

Μου άρεσε πολύ το πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων και θα ήθελα να κρατούσε παραπάνω. Αν και την πρώτη μέρα είχα λίγο άγχος δεν με εμπόδισε στο να ευχαριστηθώ την παρέα τους. Την δεύτερη μέρα ήμουν πιο άνετη ενώ την τρίτη είχα αγωνία για το αν θα παίξουμε καλά και για το αν θα τους αρέσουν. Τελικά κατάλαβα ότι η μουσική ενώνει όλους τους ανθρώπους στη γη όσο διαφορετικοί και αν είναι.

Αφροδίτη

Το Erasmus μου αρέσει πολύ, διότι συναναστρέφομαι με άλλα παιδιά από άλλα σχολεία σε διαφορετικές χώρες.

Μιλάμε και παίζουμε παιχνίδια στα αγγλικά, άσχετα αν μερικές φορές δεν κατανοούμε κάτι από αυτά που λένε οι άλλες χώρες. Αυτή είναι μία καλή εμπειρία που θα μπορούσε να περάσει ο καθένας μας ευχάριστα.

Πιο πολύ μου άρεσε τότε που παίξαμε η κάθε χώρα με τα μουσικά μας όργανα διάφορα τραγούδια. Τότε είχα λίγο άγχος αλλά το ξεπέρασα γρήγορα κι έτσι όλα πήγαν μια χαρά.

Εγώ πιστεύω πως αυτό το πρόγραμμα είναι κάτι καινούριο και πραγματικά αξίζει να συμμετέχουν αρκετά παιδιά, αν και κάποιες φορές ήταν λίγο βαρετό. Πάντως άμα περνάς καλά τις περισσότερες φορές, όταν είναι βαρετό δεν επηρεάζει την διάθεσή σου!

Άρτεμις!

Τι έγινε στο πρόγραμμα Erasmus

Στο πρόγραμμα Erasmus τα πέρασα τέλεια!!!!!!

Την πρώτη μέρα συστήθηκαν οι χώρες μεταξύ τους και μιλήσαμε για τον κορονοϊό .

Την δεύτερη μέρα οι χώρες εκτός από τη δική μας [επειδή θα τα δείξαμε την τελευταία μέρα] έδειξαν τα αξιοθέατα των πόλεων τους και μας τραγουδήσαν κάποια παραδοσιακά τραγούδια.

Την τρίτη και τελευταία μέρα τους παίξαμε κάποια τραγούδια στο μεταλλόφωνο [την νεραντζούλα και το δεν περνάς κυρά Μαρία],επίσης τους δείξαμε και τα δικά μας αξιοθέατα που τα παρουσίαζαν κάποια παιδιά από την τάξη μου!!!

Εντυπώσεις: Μου άρεσε πάρα πολύ επειδή έμαθα πολλά πράγματα που δεν ήξερα για άλλες χώρες και γιατί μας άρεσαν τα τραγούδια των άλλων χωρών!